



Henk Van Hemmen

August 10, 1932 - March 3, 2010

Henk Van Hemmen, 77, of Tinton Falls, passed away on March 3, at Jersey Shore University Medical Center, Neptune. Henk was born in Rotterdam, The Netherlands. In 1976 he immigrated with his wife, Trudy, and their children to the United States where they settled in Shrewsbury, NJ. Henk and his wife moved to Seabrook Village in 2008. He was a graduate of the Marine Academy in Rotterdam, Netherlands. He was a partner in the marine consulting firm of Martin, Ottaway, Van Hemmen & Dolan Inc. of Red Bank since 1980. In 2003 he was inducted into the International Maritime Hall of Fame. He retired in 2009.

He is the son of Hendrik Fokko Van Hemmen and Grietje Mulder Van Hemmen. He will be missed by his wife of 55 years, his brother, Ed of Barcelona, Spain, his daughter, Annemarie, his sons, Rik and Pim, his daughters-in-law Anne and Jeanne-Marie, and his five grandchildren: Jake, Hannah, Abby, Helena and Kees.

Previous Events

Service

MAR 12. 11:00 AM (ET)

Seabrook Village Auditorium
3000 Essex Road
Tinton Falls, NJ

Tribute Wall



“ *Tante Truus,*

Ik ben net terug van vakantie en lees het overlijdensbericht van oom Henk. Ik ben blij dat we elkaar zo kort geleden nog gezien hebben en bij hebben kunnen praten. Ik wens U, Pim, Rik en Annemarie en natuurlijk ook de kleinkinderen heel veel sterkte.

Veel liefs Yvonne##imported-begin##Yvonne Teffer##imported-end##

March 13, 2010 at 09:19 AM



“ *Dear Pim,*

I want you to know that I understand your grief. I hope that, not too long from now, the aching and grieving will become peace in your heart and mind.

My sympathy goes out to your family. I'm here for you if you think I can help.

Rosemary Conte##imported-begin##Rosemary Conte##imported-end##

March 12, 2010 at 03:10 PM



“ *Henk will be remembered , and will be greatly missed. He was a nice human being that always look at the positive side of other people.
He should be a role model to all of us for his loving and caring father and husband to his family.*

Good bye Henk

*Love Ippit and Family from Indonesia##imported-begin##RIZALI
DIN DOEANA##imported-end##*

March 12, 2010 at 01:34 PM



“ *To all the Van Hemmens, I want to express my deepest sympathy in the wake of Mr. Van Hemmen's passing. I will remember him always as a generous, thoughtful host, an entertaining dinner companion, and a wise counsel, who teased me kindly on the arrival of my first born -- "now you have the weight of the world on your shoulders" -- and who always enjoyed a good laugh. I feel fortunate to have known him. God bless him on his final journey.##imported-begin##Tobias Naegele##imported-end##*

March 10, 2010 at 08:56 AM



“ Lieve Trudy en kinderen.
Wij willen jullie condoleren met het verlies van jullie man en vader en opa. Heel veel sterkte in deze moeilijke tijd gewenst. In nederland houden wij nu biddag, onze gebeden zullen voor jullie zijn.
hartelijke groetjes , ook namens tante bep,

*Bram, Claudia, lisa, elian, jaira,joran en levi van hemmen,
Rotterdam###imported-begin##bram en Claudia van
hemmen###imported-end##*

March 10, 2010 at 05:15 AM



“ Tante Truus, Ik ben geschrokken door het plotselinge overlijden van oom Henk terwijl wij nog niet zo lang geleden elkaar gezien hebben. Gesprekken en natuurlijk verhalen over de familie Teffer die oom Henk vertelde zal ik zeker missen. Ik wens u, Annemarie, Pim, Rik en de rest van de familie sterkte met het verwerken van dit grote verlies.###imported-begin##Eric Teffer###imported-end##

March 09, 2010 at 05:42 PM



“ We have only known Henk for a couple of years thru the "Dutch Club." We are so sorry to hear of his passing. WE will miss him and his interesting stories. WE always looked forward to seeing him and Trudy.###imported-begin##Ronald & Jeanne Brower###imported-end##

March 09, 2010 at 12:47 PM



“ Lieve Trudy en Kinderen,

*Ik ben erg geschrokken van je bericht van het overlijden van Henk.
Ik weet wat het is om je man te verliezen
Ik wens jou en de kinderen dan ook mijn welgemeende
condeolances.
Ik wens jullie heel veel sterkte om dit grote verlies te dragen.
Ik hoop dat je veel steun aan elkaar zult hebben.
Veel liefs van Tini.##imported-begin##Tini de Geus-van der
Linde##imported-end##*

March 09, 2010 at 09:17 AM



“ Tante Truus, Pim en Rik en verdere familie.

*Ik was zeer ontdaan toe ik jullie e-mail ontving met het bericht dat
Oom Henk zo plotseling is overleden. Zeker nu omdat ik, mijn zus
Yvonne en mijn broer Eric hem nog pas geleden nog hebben
mogen ontmoeten hier in Nederland. Tante Truus en Familie ik
wens jullie veel sterkte toe in de komende dagen en in de toekomst.
Mijn gedachten gaan uit naar Oom Henk*

Amsterdam 9-3-2010

*Rob, Niels en Julisa Teffer##imported-begin##Robert Alexander
Teffer##imported-end##*

March 08, 2010 at 10:32 PM



“ Verheugd op een ontmoeting komende zomer, een vakantie in het teken van bekenden ontmoeten.

Helaas een streep door de rekening en met een brok in mijn keel zeg ik: Westmaas zal hem missen.

sterkte voor jullie allemaal,

Alfred Suzette, Aschwin en Nick van der Giesen##imported-begin##Alfred and Suzette van der Giesen##imported-end##

March 08, 2010 at 04:37 PM



“ Trudy,

I'm so sorry to hear about Hank. My prayers are with you and your family at this time. Hank was such a wonderful person. Love Susan##imported-begin##Susan Berdahl##imported-end##

March 08, 2010 at 12:13 PM